



Protestantse gemeente  
Zandvoort

Geloof·Hoop·Liefde

**Kerkblad**

88e jaargang nr. 9

Oktober 2021



# bruna

ERKENDE BOEKHANDEL

**Bruna Balkenende**

Grote Krocht 18 - 2042 LW Zandvoort  
Tel. 023-5716033 - Fax 023-5716540



Grote Krocht 3-5  
2042 CT Zandvoort  
tel/fax 023 5719058

**DE TROMP WINKEL**

*De smaakmakers bij u thuis*

## KUNSTGEBIT STUK?

**U kunt bij ons terecht voor:**

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses  
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten  
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

*Behandeling volgens afspraak*

**Tand Prothese Zandvoort**

Bakkerstraat 2c

Tel. 023-5766589 of 06-3105 3931

Openingstijden: ma, wo, do, vr 10.00 -14.00 uur

di, za, zo gesloten (voor noodgevallen bel 06-31053931)



BLOEMSIERKUNST

# J. Bluijs

*De specialist  
in al uw  
bloemwerken*

Haltestraat 65 - 2042 LL Zandvoort - Tel.: 023 - 571 20 60

## Kerkdiensten, ook via [Kerkomroep.nl](http://Kerkomroep.nl)



**Bijdragecollecten** kunt u storten op de bankrekeningnummers:

Diaconie: t.n.v. DIAC.PROT.GEM. ZVT, NL97 ABNA0565 729 780

Kerk: t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

NL61INGB0000089908

<b>Zondag</b>	<b>10 oktober</b>	<b>10.00 uur</b>	
Voorganger	ds. P.J. Vrijhof		
Organist	dhr. M. van Vuure		
<b>Zondag</b>	<b>17 oktober</b>	<b>10.00 uur</b>	
Voorganger	dr. K.E. Bras		
Organist	dhr. W. Stroman		
<b>Zondag</b>	<b>24 oktober</b>	<b>10.00 uur</b>	
Voorganger	ds. Th. B. Hop		
Organist	dhr. C. Verschoor		
<b>Zondag</b>	<b>31 oktober</b>	<b>10.00 uur</b>	<b>m.m.v. Tout Venant</b>
Voorganger	ds. P.J. Vrijhof		
Organist	dhr. W. Stroman		
<b>Zondag</b>	<b>7 november</b>	<b>10.00 uur</b>	
Voorganger	mw. ds. J.E.T. Nak		
Organist	dhr. A. Woudenberg		
<b>Zondag</b>	<b>14 november</b>	<b>10.00 uur</b>	
Voorganger	ds. J.A.J. Seeleman		
Organist	dhr. W. Stroman		

### Viering in Nieuw Unicum

Zaterdag 30 oktober om 10.30 uur in de Sport & Spelruimte.

Voorganger Diaken G.J. van der Wal

### Kerkdienst in de Bodaan

Maandag 25 oktober om 16.00 uur

Voorganger ds. P.J. Vrijhof

## Agenda

Woe	6 okt	Kerkenraad	19.45 uur	Jeugdhuys
Don	7 okt	Allen, die Pastoraat doen	10.30 uur	in Consistorie/Kerk
Dins	12 okt	Kerkenraad over boek "Herkerken"	19.30 uur	in Jeugdhuys

## Opname in het ziekenhuis

De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuisbezoekwilt ontvangen vanuit uw kerk, dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan de predikant ds. John Vrijhof, tel.: 06 12120218.



## Bijeenkomst pastorale werkgroep op donderdag 7 oktober

Graag nodig ik alle dames, die bezoekwerk doen voor onze kerk, uit voor deze bijeenkomst. Wij komen om half 11 samen in de consistorie. Bij te grote deelname, verhuizen we naar de kerk.



Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. Ik vraag iedereen zijn declaraties mee te nemen. John Vrijhof komt later, maar hoopt jullie toch te ontmoeten. Tot donderdag 7 oktober, 10.30 uur.

Ankie



de Dominee

## Het nieuwe normaal

Wat de norm wordt in de samenleving, is vaak pas achteraf te zeggen. Dit omdat we die niet in ons eentje bepalen, maar ze een afweging is die bepaald wordt door de groep waarin we leven aan de hand van wat men goed en fout vindt, wat haar cultuur en kennisniveau is en vooral wat haar mogelijkheden zijn. Wat de norm dan wordt is de uitkomst van een soort van publiek debat en die consensus heeft dus niet slechts te maken met wat goed of fout is, maar vooral met dat wat past. Voor je zelf kun je besluiten de lat hoger te leggen en hopen op volgers, maar de lat lager leggen kan niet.

Een nieuwe norm staat soms zelfs haaks op een oude. Als voorbeeld daarbij kun je denken aan het roken, vroeger was meer roken de norm en nu is niet laten meer roken de norm en dat is na een lastig publiek debat. Deze uitkomst vertelt niet wat goed of fout is maar wat de norm is die ons op dat moment past en wat haalbaar is.

Je kunt wel proberen te gaan voor "alleen het goede" en niet "slechts het haalbare", maar dan zul je al snel ontdekken dat je geen deelnemer meer bent in het publieke debat en buiten de samenleving komt te staan.

Momenteel is er zo'n maatschappelijk debat aan de gang over corona. Op het moment dat ik dit schrijf is mevrouw Keijzer uit het kabinet ontslagen, het veganistische restaurant Waku Waku werd gesloten en zijn er wat theater optredens gecancelled, omdat er onvrede is over de verdeling van lusten en lasten. Want daar - de verdeling van lusten en lasten - gaat het vaak vooral om in zo'n maatschappelijk debat.

De stelling is enerzijds: juist nu de dreiging op haar retour is, worden de regels voor bepaalde subgroepen verzwakt; we worden in onze vrijheid beperkt en met bepaalde verplichtingen opgezadeld. En anderzijds: we willen een veel hoger percentage gevaccineerden bereiken, zodat die mensen die zich niet kunnen laten vaccineren ook weer hun vrijheid terugkrijgen en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Ik heb dan wel een tweedeling gemaakt maar in werkelijkheid bestaat het debat uit heel gemêleerde gezelschappen met heel verschillende belangen, argumenten en loyaliteiten (mevr. Keijzer heeft kinderen die in de horeca werken).

Zo'n debat loopt volgens het principe van de ethicus Rawls: rechtvaardigheid als billijkheid. Wat is een billijke verdeling van lusten en lasten. En nu corona er is moeten de lusten en lasten opnieuw verdeeld worden. En zoals het altijd gaat: komt er iemand bij dan zal iedereen iets moeten inleveren.

Het idee van Rawls is, maak voor alle mensen in de maatschappij porties van lusten en lasten en kijk dan of jij je portie billijk vindt ten opzichte van de anderen, en durf dan ook met willekeurig wie te ruilen?

Bijvoorbeeld zou een veganist die eet bij Waku Waku willen ruilen met iemand voor wie de huidige vaccinatie graat nog te laag is, maar vanwege zijn gezondheid zich niet kan laten vaccineren en dus nog te veel risico loopt? Het gaat dus niet meer primair om goed of fout, maar om billijkheid binnen de samenleving waar je deel van uit maakt.

Wat mij echter als theoloog opvalt dat de protesterenden zich onvoldoende bewust zijn dat ze aan het werk zijn met geloof; het gaat ze om hun (hoogste) waarheden soms onderbouwd maar vaak simpelweg opgedrongen. En omdat ze zich dit niet bewust zijn, zie je gebeuren wat heel fanatiek gelovigen en ook sektes overkomt, ze kunnen geen water meer bij de wijn doen. Ze kunnen wel druk opbouwen, maar niet verminderen. Dat ze zich niet realiseren dat ze met geloof bezig zijn is omdat ze dat woord "gelovigen" voor de kerken gereserveerd hadden en daarom herkennen ze hun eigen opstelling niet als iets religieus. Hun hoogste goed moet opgelegd worden aan de samenleving en de samenleving dient zich te bekeren en daarvoor te buigen.

Natuurlijk, hun geloof verschilt hemelsbreed van wat wij in onze kerk geloven en niet alleen qua inhoud maar vooral ook qua houding. In de kerk hebben we geleerd - vooral met dank aan de Tweerijkenleer, die werkt als een soort ventiel waarmee je de druk kunt reguleren - dat in de samenleving billijkheid de norm bepaalden wanneer er dan iets is, dat je niet met je geloof kunt verenigen dat

dat dan je geloofskruisje is; we leven nu eenmaal nog niet in het paradijs. We hebben dus "mechanismen" die samenleven mogelijk maakt.

De vaccinatie graat zal hoop ik spoedig verhogen. Maar ik hoop vooral ook dat deze protesterende groepen die in mijn ogen dus ook met geloofszaken bezig zijn ook gaan beseffen dat ze met "een wijze van geloven" bezig zijn en dat dat om bezinningen "druk-ventielen" vraagt, maar vooral ook een open blik naar de samenleving, een samenleving die je niet moet kapot maken maar waarmee je het zult moeten doen. Zij kunnen veel leren van de missers van religieuze groeperingen en dan hoeven ze de geloofsfouten niet zelf opnieuw te maken.

Met vriendelijke groet,  
John Vrijhof,  
Tel. 06 1212 0218

## Lied van oktober is Lied 52 “Waarom toch het kwaad zo te prijzen”

1. Waarom toch het kwaad zo te prijzen,  
ontzaggelijke held?  
God immers heeft zijn gunstbewijzen  
vast over ons gesteld.  
Uw tong die als een scheermes snijdt  
werkt enkel bitterheid.

4. 'Daar ligt hij die God zo verachtte,  
die snoever van geweld,  
die alles van zichzelf verwachtte.  
Daar ligt hij neergeveld.  
Daar ligt hij die zijn buidel had  
tot schutseen tot schat.'

2. Uw voorkeur gaat uit naar het kwade,  
de leugen lacht u aan.  
Uw woorden brengen schandeen schade.  
Gij laat de laster gaan.  
Maar God, die elke waan doorbreekt,  
breekt u wanneer Hij spreekt.

5. Gods lof draag ik door de seizoenen;  
zijn daden houden stand.  
Ik zal als een olijfboom groenen,  
beschaduwddoor zijn hand.  
Wij wachten, aan U toegewijd,  
uw goede aanwezigheid.

3. Hij zal voor zijn macht u doen bukken,  
teniet doen in het stof.  
Hij zal u uit het leven rukken,  
ontwortelen uit uw hof.  
En 't volk dat veilig is bij God,  
zal lachen om uw lot.

### In “iedere dag een nieuw begin” van Nienke van Andel, staat over dit lied:

Bij herfst denk ik aan de kleur bruin. Aan vallende bladeren. Aan minder. Er is minder licht; het is minder warm en minder groen. De natuur is op zijn retour.

De herfst is ook een periode met wisselvallig weer. Zachte zonnige periodes worden afgewisseld door wind en regen. Zo is het ook vaak in ons leven. Soms kabbelt het vrolijk voort, maar soms kan het flink stormen in je leven.

Het bovenstaand lied is een goed lied om de herfststormen mee tegemoet te treden. Het is een lied dat uiting geeft aan het geloof dat je hoe dan ook veilig bent bij God. *Ik geloof dat God over mij waakt. Ik geloof dat God goed is.* Dat geloof wordt vaak aangevallend door angst, twijfel en moeite. Het is vaak een geloof tegen de klippen op. Dat God goed is – ook als het leven naar menselijke maatstaven niet goed is. Maar wel een geloof om je aan vast te houden.

Zijn goedheid houdt ons staande.



## Gedicht

### Wat zegje dan?

Het is niet gemakkelijk om te zeggen:  
Ik geloof in God. Wat zegje dan?  
Je zegt zo veel. Een mens te veel.  
Een God die mij draagt en die van mij vraagt  
te doen wat mogelijk is en nog iets meer.  
Een God die naar mij reikt en die toekomst biedt:  
wees mens van hoop, ga in mijn spoor.  
Een God die mens wordt, warm en uitdagend,  
die niet loslaat, die zichzelf niet wil ontzien.  
Een God die trouw is en barmhartig  
die onmacht kent en die je omarmt.  
Ja, daar wil ik in geloven.  
Een God die uitdaagt, stuwt, bemoedigt,  
en zegt: probeer het maar,  
in Gods naam. ....samen.

Uit: "Geloof", PKN



# Open woensdagmiddagen en Open Monumentendagen

## Allereerst de woensdagen

Onzekerkerk was van 7 juli tot 8 september open van 12.00 tot 14.00 uur.

Hanneke had een grote groep vrijwilligers bereid gevonden om 2 uur in de kerk aanwezig te zijn.

Totaal hebben 321 personen de kerk bezocht.

De laagste opkomst was 6 personen, de hoogste 52 personen. Dit was vooral afhankelijk van het weer!

Voor iedere bezoeker was er een boekje in zijn eigen taal over de historie van de kerk en Willem bespeeld regelmatig het orgel, wat zeer op prijs werd gesteld. Veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om een kaarsje aan te steken.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, zonder jullie was het nooit zo'n succes geworden.

## Open Monumentendagen 11 en 12 september

Op de zaterdag 11 september waren we open van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Er is als voorbereiding op open monumenten weekend aardig wat werk verzet door onze predikant John Vrijhof. Hij kreeg wel hulp, maar stak ook letterlijk zijn hand uit de mouw. Ook had hij een register van de geschiedenis van het Joodse volk gevonden.

Danny maakte op de werkplaats van Nieuw Unicum bekisting, waar waardevolle spullen zoals oude bijbels en liedbundels onder glastentoongesteld konden worden. **Dit is te zien t/m 14 november.**

Er was een PowerPoint presentatie over de



geschiedenis van de kerk. Ook waren er weer genoeg boekjes over de historie beschikbaar.

Aan weerskanten kon men de kerk betreden, want wie de route "Monumentenroute Zandvoort" volgde kwam uit bij de Poststraat. Op de zaterdag was het enorm druk. 150 personen bezochten de kerk, waaronder de burgemeester en een wethouder. Er werden veel kaarsjes in de stiltekapel aangestoken.

Op zondag 12 september was de kerk open van 12.00 tot 16.00 uur. We mochten deze dag 102 bezoekers verwelkomen.

Wat vooral opviel was dat op alle open dagende bezoekers getroffen waren door de ruimte, het mooie licht en de blauwe hemel.

Ook moesten we vaak een uitleg geven over onze corona opstelling met de tafeltjes. Sommige bezoekers dachten dat de kerk gebruikt werd als café.

Al met al was het een groot plezier om onze mooie kerk te laten zien en er over te vertellen. Nogmaals dank aan alle vrijwilligers. Volgend jaar weer hoop ik.

Ankie

## Van de voorzitter

Zondag 12 september was het startzondag. Een dienst die binnen de geldende Corona maatregelen bijzonder was, met na afloop koffie en iets lekkers. Inmiddels zijn de Corona maatregelen iets versoepeld. De anderhalve meter maatregel is afgeschaft, maar we vragen u wel om gepaste afstand te houden conform het verzoek van de overheid.

Dan even terug naar startzondag.

Ik zei het in mijn toespraak al ik zie de gemeente als een team. Ieder met eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, maar door het samen te doen kunnen we veel. Niemand is meer of minder dan de ander, elk heeft zijn of haar eigen kwaliteiten. Door deze te benutten en medeten doel aan de gemeente te stellen mogen we groeien in verbondenheid.

Een verbondenheid die we ook buiten onze kerkmuren mogen uitdragen door om te zien naar de wereld.

Tijdens de dienst op startzondag was de kerk anders ingericht. We zaten tegenover elkaar. Hoe vond u dat? Kwetsbaar of juist prettig? We horen graag of het voor herhaling vatbaar is?

Verder heeft u misschien ook de teksten aan de zijkant van de kerkmuur zien hangen? Het loont de moeite om ze eens te lezen. U kunt uw reactie kwijt bij ds. John Vrijhof (hoeft niet persoonlijk, maar mag ook schriftelijk of per mail).

Ik spreek vanaf deze plek de wens uit dat we mogen blijven groeien en blijven leren van en met elkaar.

Yvonne

## Vanuit de diaconie

Afgelopen maand is er contact geweest tussen de Agatha Parochie en de diaconie. Het betrof een hulpvraag voor studiemateriaal. We zijn hier actief mee aan de slag gegaan en u zult begrijpen dat we er i.v.m. de vertrouwelijke aard verder weinig over kunnen melden.

Het Heilig Avondmaal kon door de versoepeling van de Corona maatregelen weer gevierd worden. Ds. Vrijhof had van tevoren bij collega predikanten geïnformeerd hoe dit bij hen in de gemeente vorm werd gegeven. Daar kwam de oplossing brood en wijn apart in bekertjes op de tafel te zetten. Dankzij het huwelijk van onze diaken Jaapen Yvonne beschikken we inmiddels over keurige witte tafelkleedjes. Dat maakte het een stemmig geheel.

Uiteraard willen wij vanaf deze plek Jaapen Yvonne van harte feliciteren en hen een gezegend toekomst samen toewensen.

En over toekomst gesproken:

In februari hebben we gecollecteerd voor het kindje Liam met de spierziekte SMA. Inmiddels heeft hij het medicijn toegediend gekregen. Dat het medicijn iets doet blijkt uit een filmpje op Facebook. Daar ligt hij en kan zelfstandig tot zit komen. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Zijn ouders bedanken iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

#### **De komende maand zullen we collecteren voor:**

- 3 okt Stem in de Stad
- 10 okt diaconie algemeen
- 17 okt stille hulp leermiddelen
- 24 okt diaconie algemeen
- 31 okt Nederlands Bijbelgenootschap

Mocht u de dienst thuis beluisteren dan kunt u uw collecte overmaken, evt. onder vermelding van het doel. We danken u hartelijk voor uw gaven.

De diaconie

#### **Sam's Kledingactie t.b.v. Mensen in Nood**



in Zandvoort en Aerdenhout

Op 22/23 oktober vindt weer de halfjaarlijkse kledingactie t.b.v. Mensen in Nood plaats.

U kunt goede, nog bruikbare kleding (graag in dichtgebonden plastic zakken) inleveren op:

22 oktober tussen 19.00-20.00 uur: St. Agathakerk, Grote

Krocht

23 oktober tussen 10.00-12.00 uur: St. Agathakerk, Grote Krocht

23 oktober tussen 11.00-12.00 uur: Antoniuskerk, Sparrenlaan, Aerdenhout

## Afgelopen diensten

Zondag 29 aug ging ds. John Vrijhof voor. Organist was Maarten, lector & ouderling Hanneke. Opnieuw het vervolg uit Marcus, zie overzicht, wat in de afgelopen weken als 'leidraad' was. De onderstaande dia zagen wij wel in de kerk, maar de luisteraars kunnen het nu ook zien.



Zondag 5 september ging ds. P.I.C. Terpstra uit Heemstede voor. De organist was Willem, ouderling Yvonne en lector Greet.

De preek sloot aan bij de afgelopen zondagen over de wonderbare spijzigingen, waar ds. John Vrijhof ook over mediteerde. Zie de plaat op de voorkant.

Ondanks de Formule 1 waren er ca. 20 mensen in de kerk.

Zondag 12 september Startzondag ging ds. John Vrijhof voor. Organist was Maarten, ouderling Henk, lector Nadia. Verder werkte Annet & Arno mee en zongen o.a. het Onze Vader. De preek was interactief, voorbereid door de werkgroep Eredienst.

Zondag 19 september ging ds. Nak uit Hillegom voor. Organist was Willem en lector & ouderling was Ankie.

Vrijdag 24 september werd het huwelijk van Yvonne en Jaaping gezegend. Precies een jaar geleden waren ze reeds voor de wet getrouwd. Na afloop werd er getoast.

Zondag 26 september ging ds. John Vrijhof voor. Organist was Arjan, lector Ans, diaken Yvonne en ouderling Hanneke. Tevens vierden we met elkaar het Heilig Avondmaal. Op de tafeltjes stonden bekertjes met brood en wijn. Aan de liturgietafel vonden de bijbehorende rituelen plaats.

Bij de koffie trakteerde het bruidspaar opnieuw op taart.

Zondag 3 oktober is het **Joods Namenmonument** onthuld op de hoek van de Van Heemskerckstraat en de Dr. J.G. Mezgerstraat.

Later op de dag werd in de Protestantse kerk de film vertoont, die een vijf jaar geleden is opgenomen, toen Esther Matz Frank (dochter van rabbijn Frank te Zandvoort tijdens de tweede wereldoorlog) met haar zonen naar haar geboortegrond terugging. De film is te bekijken via YouTube:

“Redeeming Angel Esther Matz Frank returns to Holland”. De film duur ca. 50 minuten.

## Classic Concerts Zandvoort Kerkpleinconcerten

Zondag 10 oktober het 1<sup>o</sup> concert na coronatijd.  
'Picasso aan Zee' door het Rhenus Ensemble, met o.a. Sanne de Jongh.  
Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.15 uur, Toegangsprijs: 5 euro



### Taizé dienst

Iedere eerste vrijdag van de maand is er een Taizé dienst.  
Vanaf november in de Agathakerk.  
Met teksten, gebed, zingen en stilte. Van 19.30-20.00 uur.  
Het inzingen begint om 19.00 uur.

### Belangrijke rekeningnummers Kerkrentmeesters:

ING nummer t.n.v. Ontvanger Protestantse kerk Zandvoort (Kerkbalans)

IBAN nummer: NL22 INGB0000042789

ABNAMRO, t.n.v. Ontvanger Protestantse Kerk Zandvoort (Kerkbalans)

IBAN nummer: NL15 ABNA0565836889

ING nummer t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse kerk Zandvoort

IBAN nummer: NL61 INGB0000089908

ING nummer Protestants Kerkblad Zandvoort: NL74 INGB0003534532

ING nummer Solidariteitskas: t.n.v. Kerkelijk Bureau

NL12 INGB0000478305

### DIACONIE

Het banknummer van de diaconie is: NL97 ABNA0565 729 780

Rekening op naam van: DIAC. PROT. GEM. ZVT.

Bij stortingen graag doel vermelden: zoals Bloemfonds, Diaconie,  
Zending of doel van de zondagse collecte.



**Hier kan uw  
advertentie  
staan**

## Versteegen's IJzerhandel

**Verkoop van:**  
Verfwaren  
IJzerwaren  
Elektra  
Camping Gaz  
Gereedschap

**Verhuur van:**  
Kango Betonboor  
Kango Breekbeitel  
Div. Schuurmachines  
Nietmachines

SLOTEN- EN  
SLEUTELSERVICE

Pakveldstraat 19, Tel: 023-57 12554, Zandvoort